



GOLF

"En tur ned ad Memory Lane" – en golffamilies 40 års tilbageblik.

af Lis Dam



Golf i Brønderslev

"En tur ned ad Memory Lane" – en golffamilies 40 års tilbageblik.

I 1972 kom der en golfbane til byen, og så med den en ENGLÆNDER!!! som træner - Det var noget underligt noget!

Men efter Knud havde været til en prøvetime med Lions Club, sagde han til sønnen, om ikke det var noget for ham at prøve?

De var så tre drenge, naboer alle tre, der cyklede ud på golfbanen, og siden så vi ikke ret meget til dem!! Det var før mikroovnens tid, så det blev forskudte spisetider.

Bolde var jo lidt af et problem for drengene, også fordi forældrene jo ingen anelse havde om hvad golf var, så det var om at spare på dem, og passe på dem.

I klubhuset på "Gården" stod der en kasse og i dem lagde medlemmerne bolde der var fundet med deres navne på, og så kunne drengene tage deres egne bolde igen.

Sommetider når de stod på 1. tee med deres brugte bolde, kom Sonja Nielsen ned til dem og gav dem nye bolde. "I kan da ikke slå over søen med de gamle bolde" sagde hun.

Træneren Miller var lidt speciel, f. eks. ville han ikke undervise dem, hvis ikke de købte deres golfjern hos ham.

Mesterskaber

De tre der startede samtidig blev alle i deres juniortid klubmestre i juniorrækken. Den fjerde, der kom med fra vejen blev 14 dage forsinket, og det fik han at høre for hele tiden af de andre tre. Når de vandt noget hed det sig, "Jamen du er jo også 14 dage efter os".

Juniorerne måtte ikke stille op i det åbne Klubmesterskab " FOR SÅ VINDER DE JO" sagde et ældre medlem.

Det måtte tages op på generalforsamlingen, mente vi.

Jeg husker tydeligt generalforsamlingen på Hilding Anderssons Hotel. Vi måtte have en afstemning om det, og det var på et hængende år at det blev vedtaget, at juniorer kunne blive klubmestre.

Så de første junior-klubmestre der står på tavlen var 12-13 slag bedre end de "rigtige" klubmestre, og det må have varet i 4-5 år, for jeg blev først medlem i 1976.

Heldigvis sejrede fornuften og sportsånden.

Ligeledes havde Brønderslev et hold af unge mennesker (Peter Jensen, Jens Bak Andersen, Henrik Gadeberg og Michael Dam), der deltog i Jyske Mesterskaber. I et drama i Himmerland blev de Jyske Mestre i A-rækken. De slog gamle garvede landsholdspillere under fantastisk ledelse af Bent Gadeberg, der var med som vandbærer til dem, sagde de!! En meget stor dag for dem og klubben blev det. Den første store turneringssejr til Brønderslev.

Desværre måtte de ikke deltage i Danmarksmesterskabet for hold - for de var for unge!!!

Dette er også heldigvis fortid, men DE lagde ryg til det!

Golf – en dyr fornøjelse

En dag kom Michael hjem og spurgte forsigtigt om 90 kroner til et 5 jern. Jeg råbte op "90 kr. for et 5 jern!!", Du må være vanvittig dreng", men det blev vel klaret.

Drengen havde ingen putter kun omtalte 5 Jern, og så måtte han ikke spille på banen. Han samlede derfor bolde op for Miller, og så måtte han låne en putter. Boldene skulle tælles og manglede der nogen, så var det ud i krattet og finde de resterende.

Mit udbrud om 5 jernet var ingenting i mod da han en lørdag kom og bad om 5!!! kr. til at spille match for om søndagen!

Da kom jeg helt op i det røde felt, og råbte "Skal de have penge for at spille i Jeres egen klub!!!"

"meld dig ind i B.I. De vil køre dig og give dig tøj og de vil vaske det for dig gratis", sagde jeg ret højlydt.

Der gik to - tre år med kun golfudstyr som ønske til både fødselsdag og konfirmation. Det var dengang man "smuglede" det fra Lillys White" i London på taget af bilen med jernene smurt ind i sæbe og jord.

Hvordan Knud og jeg kom i gang med golfen!

Jeg vil fortælle om hvordan jeg kom i gang med golf, hvis det nu er ved at være slut med mit spil efter 40 år i år.

Det kunne jo ikke blive ved med at gå! Vi så jo stadig ikke meget til sønnen, så efter ca. fire års tid, syntes jeg at vi var nødt til se, hvad det er vores barn brugte al sin tid og penge på.

Jeg satte mine ben på en golfbane første gang i Aalborg 1 1976, da der var finale i det der dengang hed Colgate Cup.

Jeg tilbød mig som caddie for det unge menneske. Da vi kom hjem, sagde jeg at jeg var nødt til at tage ud og se hvad det var for noget han brugte al den tid og pengene på.

Knud skulle absolut ikke spille golf. "Det er ikke sport og i øvrigt er jeg venstrehåndet, så det var jo bare håbløst " sagde han.

"Det bliver din egen sag", sagde han så jeg cyklede ud en lørdag hvor formanden Eigil Rasmussen lavede en lille turnering på prøvebanen der dengang lå hvor parkeringspladsen er nu. Jeg

mødte op med en gammel træ tre-kølle, og han studsede lidt, "er det ikke sådan en man spiller med " sagde jeg Jo jo jo, det er da i orden

Jeg meldte mig som prøvemedlem, og så ved I jo hvordan det er gået siden. Heldigvis kom mikroovnen til og et komfur der kunne startes forud.

Jeg skulle jo også have Knud med!! så jeg arrangerede at låne Mogens Tolstrups 6 jern og putter. Han var også venstrehåndet, så der var ingen undskyldning.

Vi gik i haven med golfjern og bolde. Knud er gammel cricket spiller, så det faldt ret naturligt for ham. Pludselig ramte han, og oh ve oh skræk. Vi stod og ventede på enten et skrig eller en knust rude. Heldigvis skete der ingenting tror vi, men bolden blev aldrig fundet.

Derefter var vi nødt til at gå på banen, og en skøn juni aften fik han Tolstrups 6. jern og putter med og ikke andet. Han slog over fra det gamle teested (blå 1) og derefter fik han hcp. 56 første gang han satte sine ben derude.

Det gav jo blod på tanden, og da vi kom til England købte han et halvt golfsæt. Det er jo rigeligt!! sagde han.

Dengang gik man bare ud at spille, ---over søen----- vær så god, ingen grønt kort o.s.v. ingen begynder test og første tee (blå 1) lå ca. hvor back tee er i dag. Det var bare over!!!

Vi var dårlig nok kommet hjem, da Knud ringede efter resten af sættet og det blev FLØJET til Aalborg Lufthavn. Han har også måttet høre meget for det af sønnen, der måtte nøjes med et 5 jern i en hel sæson!!!

Efter et par måneder var der DAN AIR Cup i Thisted (Nordvestjysk), og Knud og sønniken meldte sig. Knud stillede op med et halvt golfsæt og i gummisko! Nordvestjysk har jo aldrig været en bane som mænd har elsket, selv om der dengang kun var 9 huller. Efter 4 huller havde han ingen point, og han spurgte damerne han gik med, om det var sket at en spiller ingen point fik i en hel match. Det mente de nu ikke. Men en birdie på banens sværeste hul med hcp 36 batter jo, så han blev den bedste fra Brønderslev!!

Vi var ikke klar over, at han slet ikke måtte stille op i en turnering. Han var jo ikke medlem af DGU, men kun prøvemedlem sagde Formanden. Han blev han hurtigt meldt ind, og var solgt til golf!

Damedagen

Jeg har ikke tal på hvor mange år jeg har været med, formentlig fra begyndelsen. Jeg har altid prioriteret Damedagen - onsdag var hellig, lige fra begyndelsen.

Der var 3-4 år hvor jeg ikke kunne undgå at arbejde om onsdagen, til min store irritation. Så snart jeg kunne slippe arbejdet om onsdagen, var jeg tilbage på Damedags sporet!

Det har altid for mig været en stor fornøjelse, og et dejligt "frikvarter" og det vil jeg gerne sige Jer alle tak for.

Golf har haft utrolig stor betydning for vores familie.

Den sport har givet os så mange glæder, som vi ikke havde forestillet os. Hele familien har spillet, og sommerferierne er brugt på golfture eller som caddie. Golfkalenderen bestemte alt.

Som min svigerinde har sagt når nogen har spurgt til os i alle de år. "Hvordan har Lis og Knud det"? "Aner det ikke, det er golfsæson"!!! sagde hun

Det lakker nu mod enden af golfen, og jeg havde lyst til at fortælle lidt om vores liv med golf, og om hvordan vi kom i gang.

Tak Michael, for at holde ud efter 5 jernet, og samtidig vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til Damedagen.

Jeg kommer forhåbentlig næste år, men hvis ikke, vil jeg gerne sige tak til Jer alle, for mange gode matcher og "AFTERGOLF"

Mange venlige/kærlige hilsener til Damedagen

fra Lis